

Kom-post

december 2008

nr. 5a

Leven is het meervoud van lef.
Wil je echt leven dan heb je lef nodig.
Wil je leven volgens Jezus boodschap,,
dan heb je nog meer lef nodig.

Als je zegt: ik geloof in Jezus' boodschap
dan betekent dit dat je hem wil volgen
en leven zoals hij ons heeft voorgedaan.
Daar is lef voor nodig.

Als je je laat vormen en daarmee zegt:
ik wil bij die kerk van Jezus horen.
Velen vinden dat stom.
Je hebt dus lef nodig om het toch te doen.



**Op maandag 8 december van 19.30 tot ± 21.00 uur,
gaan ouders en jongeren hier wat over nadenken
in de Josefschool.**



We praten deze avond ook over symbolen. Zeker als het over gelo-
ven gaat, weten we vaak geen woorden te vinden om te zeggen wat
we bedoelen. Symbolen en beelden zijn meestal wat gemakkelijker
te verstaan. Ook de vormselviering kent symbolen.

Wat zijn symbolen en komen we die ook tegen overdag? Bij je
thuis? Op school? En welke werking hebben ze dan op ons?

Omdat de mensen veel talen spreken, gebruiken zij dingen/tekens
om elkaar iets te zeggen.



Conny tel. 642510

Tekeningen kunnen een symbolische betekenis hebben, maar ook gebaren en woorden. Ook verhalen hebben vaak een symbolische betekenis. Zo ook onderstaand verhaal.

De mooiste vis van de zee

Regenboog is de mooiste vis van allemaal. Zijn hele lijf is bezaaid met zilveren schubben. De andere vissen willen graag met hem spelen, maar Regenboog is daarvoor veel te trots. Hij zwemt een beetje met zijn zilveren schubben te pronken. Een jonge vis vraagt of hij één van die schubben mag hebben: 'Ik vind ze zo mooi en jij hebt er zoveel.'

'Geen denken aan, ik hou ze allemaal zelf', zegt Regenboog.

De jonge vis schrikt ervan en vertelt alles aan zijn vrienden. Vanaf dat moment wil niemand meer iets met Regenboog te maken hebben. Opscheppen is er voor Regenboog dan niet meer bij, en hij voelt zich verschrikkelijk alleen: 'Ik ben de zieligste vis van de hele zee.' Dan hoort hij uit de diepte van de grote zee een **bromstem**: 'De golven hebben me alles verteld. Geef elke vis één van je schubben en al je narigheid is voorbij. Je bent dan misschien niet meer de allermooiste, maar wel de **allergelukkigste** vis.'

Mijn schitterende schubben weggeven? Dat nooit!" denkt Regenboog, als hij plotseling de jonge vis weer naast zich voelt: Mag ik asjeblijft' één heel klein **schubje**?

Regenboog zoekt naar zijn kleinste **schubje**. Eén **schubje** minder kan vast geen kwaad. De jonge vis zwemt trots door het water en laat zijn schitterende schat aan iedereen zien. 'Wij willen er ook één', roepen de anderen en zwemmen allemaal om Regenboog heen. Regenboog deelt links en rechts zijn mooiste schubben uit en wordt steeds vrolijker. Hoe meer hij weggeeft, hoe mooier hij wordt. Hij straalt helemaal en is nog nooit zo gelukkig geweest.

Een verhaal van Marcus Pfister.

